

Wat een onvergetelijk afscheid is er voor ons georganiseerd!

Op woensdag 19 juli startte ons afscheid met de kleutergroepen. De kinderen kwamen verkleed op school en het werd een leuke dag. Om 10.00 uur was de eerste traktatie: een zeer succesvol optreden van Bert de MagicMan! U had de gezichten moeten zien, wie wilde niet assistent zijn van Bert! Ook hadden de kleuters voor ons een lied ingestudeerd dat ze voor ons gingen zingen. Daarna werden wij zelf op het podium geroepen en kregen we van alle kinderen een zelfgemaakte papieren bloem. Het werden prachtige bossen bloemen voor ons!

In de klas kwamen de volgende verrassingen waarbij we wat traantjes wegpinkten. Janny kreeg van de ouders een perenboompje met zelfgemaakte toffe "peren (een foto van elk kind) erin. Sytske ontving van de ouders een schilderij : foto op canvas met daarop alle kinderen, liggend in het gras met elk een letter op hun buik: Bedankt lieve juf Sytske.

Op donderdag 20 juli namen we afscheid van de collega's met een smakelijke barbecue op het terras bij De Warrel. Meester Dolf hield een mooie speech en weer werden we toegezongen, ditmaal door onze lieve collega's. We kregen beiden een tas met toepasselijke cadeautjes. Ondanks twee stortbuien was het een prachtige avond.

Toen brak op vrijdag 21 juli onze allerlaatste schooldag aan. Juf Annemiek en meester Yvo bezorgden al vroeg in de ochtend bij Sytske thuis een uitgebreide ontbijtmand voor ons beiden. Daar hebben we samen van gesmuld. Vol spanning wachtten we op ons vervoer naar school: een vrachtauto of Het werd een open koetsje met twee paarden ervoor en als koetsier Joyce Hoving! Na een prachtige rit door het zonnige Westerbork hoorden we op het Hooimaveld de kinderen al. Aan de kant van de weg zwaaiden ze ons vrolijk toe, allemaal met een hoedje op. Het was niet het eerste, maar zeker ook niet het laatste kippenvelmoment....

Op het plein sprak meester Dolf ons weer toe en de hele school zong voor ons de cup cake song met een tekst die van toepassing was op ons tweeën. Onder de ballonnenboog en over de rode loper gingen we de school in voor onze laatste ochtend. Aan het eind van de ochtend gaf de voorzitter van de O.R., Jan Koerts, ons in het bijzijn van ouders en alle leerlingen nog een compliment en een bos bloemen. Nog een laatste keer werd de cup cake song ingezet. Weer kippenvel en tranen!

Wij hebben een fantastische tijd op de Lindelaar gehad. We bedanken iedereen voor de periode die we er hebben gewerkt en al die ouders en collega's die voor dit onvergetelijke afscheid hebben gezorgd.

Groeten van Janny Wielens en Sytske Bijlsma

Nog een paar foto's:



