

## Sint en Pieten op de Groene Borg

### Sint en zijn Pieten bezoeken ons op maandag 5 december.

De Sint heeft ons laten weten dat hij ruimte heeft gemaakt in zijn drukke schema voor alle kinderen van De Lindelaar EN De Wegwijzer. Een gezamenlijk feest voor beide scholen! Wel hebben de Sint en de Pieten een verzoek... zij willen graag dat de parkeerplaats **VRIJ** blijft van auto's! Kom dus op de fiets die dag, lopend mag ook natuurlijk. Woont u ver weg, parkeer dan de auto bij de tennisbaan of bij het voetbalveld aan de Perkenslag.

Voor alle kinderen vanaf groep 5 geldt:

#### **Neem je surprise/gedicht mee naar school op vrijdag 2 december!**

Want op maandag 5 december blijft iedereen buiten om de Sint en de Pieten een warm welkom te geven. Ook ouders zijn van harte welkom. We verwachten Sint en zijn Pieten **tussen 8.15 en 8.30 uur**. De deur van de school gaat open om 8:50 uur. De kinderen houden dus hun tassen bij zich!

Kom op tijd, om **8.10 uur** is het gezellig op het plein met muziek en koffie / thee voor ouders.

De kinderen gaan bij hun leerkracht op de afgesproken plaats staan, zonder ouders.

Na het ontvangst buiten op het schoolplein lopen de kinderen met hun leerkracht (zonder ouders) naar binnen. De kleuters van de Wegwijzer zijn als eerste aan de beurt om naar de sporthal te gaan, daar ontmoeten ze Sint en Pieten. Alle ouders zijn van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Tijd voor De Wegwijzer: 9.00 – 9.45 uur. Ingang: buitenom, gebruik de deur vlak bij de kleedkamers! Wilt u a.u.b. uw schoenen in de kleedkamer uit doen en op sokken de gymzaal ingaan. Uitgang: via de kleedkamer naar buiten.

Ook de ouders van de kleuters van de Lindelaar zijn van harte welkom om mee te kijken in de sporthal. Tijd voor De Lindelaar: 9.45 – 10.30 uur. Ook zij gaan buitenom naar binnen en kunnen de schoenen in de (andere) kleedkamer uit doen.

De Sint commissie van de Lindelaar en de Wegwijzer.

